



Κανείς δεν φαίνεται να ανησυχεί στην Ελλάδα: «ο ήλιος λάμπει, τα εστιατόρια είναι γεμάτα και η Αθήνα δεν πανικοβάλλεται», γράφει ο αρθρογράφος των F.T., Tony Barber.

The World

Home UK World Companies Markets Global Economy Lex Comment
Columnists The Big Read Opinion The Exchange FT View Blogs Letters Corrections

Sun is shining, restaurants are full and Athens is far from panic

Tony Barber Author alerts | Apr 15 11:27 | 25 comments | Share



Immersed in thoughts about whether Greece will strike a last-minute deal with its foreign creditors to avoid a debt default, I found myself on Tuesday evening outside an Athens souvenir shop selling a T-shirt with this slogan:

To be is to do – Plato
To do is to be – Aristotle
Do be do be do – Sinatra

Shop owners at Pompeii must have sold items like this in the summer of AD79, just before the eruption of Vesuvius.

What is striking about the mood in Athens is its extraordinary calm. The sun is out, and everyone has returned from a refreshing Easter break. One acquaintance tells

ΤΟ κ. Barber τονίζει ότι η ελληνική κοινωνία δεν γνωρίζει ή δεν φοβάται ότι μπορεί να βρίσκεται **δύο βήματα πριν από τον γκρεμό**.

Όλοι γύρισαν από τις πασχαλινές διακοπές τους, ενώ οι ιδιοκτήτες καταστημάτων πωλούν μπλουζάκια με συνθήματα, όπως έκαναν και οι αντίστοιχοι στην Πομπηία, πριν την έκρηξη του Βεζούβιου.

«Για να είμαστε ειλικρινείς, η Αθήνα ένοιωθε περισσότερο φόβο τον Ιούνιο του 2012. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ταρακούνησε για πρώτη φορά τα θεμέλια του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος και βρέθηκε ένα βήμα πριν από τη νίκη στις εθνικές εκλογές. Όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα (σ.σ.: και τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κέρδισε τις εκλογές),

υπήρξε μία διευρυμένη αίσθηση ότι αποφεύχθηκε η καταστροφή», τονίζει ο αρθρογράφος.

«Σήμερα, οι Έλληνες μοιάζουν κουρασμένοι και αντιμετωπίζουν τα πάντα με μοιρολατρία. Αυτό ισχύει για όλους εκτός από τους νεαρούς οι οποίοι εδώ και τρεις εβδομάδες πραγματοποιούν κατάληψη στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών».

«Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίζεται αυτή τη διαμαρτυρία αποκαλύπτει αρκετά για το πως κατανοεί τα καθήκοντα και τους στόχους της. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διχασμένος για το πως πρέπει να αντιδράσει. Υπάρχουν **δύο λόγοι που προκαλούν αυτήν τη στάση** ».

«Πρώτον, μεταξύ των σημαντικότερων στιγμών της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας ήταν ο **ξεσηκωμός των φοιτητών το 1973, ο οποίος συνέβαλε ώστε να πέσει η χούντα** . Οι κινητοποιήσεις νέων, μαθητών και φοιτητών αντιμετωπίζονται από την ελληνική αριστερά ως ένδειξη υγιούς πολιτικής συνείδησης αλλά και ως δικαίωμα».

«Δεύτερον, ο **ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα του οποίου οι ρίζες είναι μαρξιστικές**. Μία βίαιη παρέμβαση στην κατάληψη θα πλήγωνε τα βαθύτερα αισθήματα του ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι βρίσκεται σε μία **πατριωτική αποστολή**, τις οποίες οι στόχοι έχουν «χρωματιστεί» από την ιστορική διαδρομή της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Στην Αθήνα, δεν ακούγονται πολλές φωνές που είναι πρόθυμες να θυσιάσουν αυτή την αποστολή προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πιστωτών ούτως ώστε η χώρα να αποφύγει τη χρεοκοπία και να παραμείνει στην Ευρωζώνη».

Πηγή: thetoc.gr