



Ας προσπαθήσουμε να φαντασθούμε 2 σκηνές από την Ελληνική πραγματικότητα.

ΣΚΗΝΗ 1<sup>η</sup>: Ανακοινώνει η Κυβέρνηση ένα προσχέδιο φορολογικού και ασφαλιστικού νόμου. Σύμφωνα με την κρίση ενός επαγγελματικού κλάδου (βιοτέχνες π.χ.) , το προσχέδιο κρίνεται απαράδεκτο και ισχυρίζονται ότι οδηγεί σε αφανισμό τον κλάδο τους. Αποφασίζουν λοιπόν να εγκατασταθούν σε καλλιεργήσιμους αγρούς, μη επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες των χωραφιών ( αγρότες) , να τα καλλιεργήσουν και να εσοδέψουν. Επί 4

εβδομάδες συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, και την χαρακτηρίζουν πίεση στην Κυβέρνηση

ΣΚΗΝΗ 2<sup>η</sup> : Ανακοινώνει η Κυβέρνηση ένα προσχέδιο φορολογικού και ασφαλιστικού νόμου. Σύμφωνα με την κρίση ενός επαγγελματικού κλάδου (αγρότες π.χ.) , το προσχέδιο κρίνεται απαράδεκτο και ισχυρίζονται ότι οδηγεί σε αφανισμό τον κλάδο τους. Αποφασίζουν λοιπόν να κλείσουν τους δρόμους, μη επιτρέποντας σε εμπόρους και βιοτέχνες να διακινήσουν εντός της χώρας αλλά ούτε και να εξάγουν, τα προϊόντα τους.

Στην πρώτη σκηνή οι διαμαρτυρόμενοι καταληψίες των αγρών θα είχαν εκδιωχτεί κακήν κακώς στην καλύτερη περίπτωση. Δεν θέλω ούτε καν να σκεφτώ την χειρότερη.

Στην δεύτερη σκηνή, πρέπει όλοι να τους κατανοήσουν και να συμπαρασταθούν και να συμπαραταχτούν μαζί τους.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε και να σκεφτούμε όλοι μας, ότι η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για πολλά πολλά χρόνια τώρα, την ίδια πάντα περίοδο. Τείνει να εξελιχτεί σε καθεστωτικό γεγονός της κάθε χρονιάς. Θα ορίζουμε τον χρόνο σύμφωνα με Χριστούγεννα, Μπλόκα, Αποκριές, Πάσχα.

Αλλά ας επανέλθουμε στο βασικό μας θέμα.

Οφείλουμε εξ αρχής να δηλώσουμε και να συμφωνήσουμε ότι τα νέα μέτρα είναι εξοντωτικά ΚΑΙ για τους αγρότες.

Οφείλουμε εξ αρχής να δηλώσουμε και να συμφωνήσουμε ότι ΚΑΙ το δικό τους επάγγελμα είναι ιδιαίτερα σκληρό.

Οφείλουμε όμως επίσης να δηλώσουμε ότι διαφωνούμε κάθετα με την μορφή του αγώνα τους, η οποία την μόνη πίεση που ασκεί είναι στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και όχι στους Κυβερνώντες.

Θέλετε να πιέσετε την Κυβέρνηση κύριοι επαγγελματίες Συντονιστικών Επιτροπών Μπλόκων? Αφήστε τους δρόμους ανοιχτούς και καταργήστε τα διόδια. Θέλετε κάτι πιο αποτελεσματικό ακόμα? Αποκλείστε τις Εφορίες και τις Τράπεζες. Αποκλείστε τα Υπουργεία. Από εκεί δεν εκπορεύονται τα μέτρα που σας θίγουν? Τότε να δείτε πίεση που θα δεχτεί η Κυβέρνηση. Η οποιαδήποτε Κυβέρνηση.

Εύλογα λοιπόν δημιουργούνται κάποια ερωτήματα στους πολίτες, και κάποτε πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομα τους.

Ποιοι και γιατί δημιουργούν κάθε χρόνο την ίδια κατάσταση, στο όνομα των αγροτών και υπερασπιζόμενοι τάχα τα δίκαια αιτήματα τους?

Μήπως πίσω από τους εκπροσώπους των μπλόκων και των αγροτών, κρύβονται άτομα που καμία σχέση δεν έχουν με την αγροτιά, παρά μόνο με προσωπικά και οικονομικά κίνητρα?

Αληθεύει ότι υπάρχει Ένωση που έδινε από το ταμείο της 50 ευρώ σε κάθε αγρότη αν κατέβαζε το τρακτέρ στο μπλόκο της περιοχής της? (Καταγγελία για το μπλόκο Κεφαλόβρυσου)

Ο αγροτικός πληθυσμός της Χώρας μας είναι στο 11%, δηλαδή περίπου 500.00 άτομα. Και στα μπλόκα βρίσκονται πάνω κάτω 10.000 ίσως λίγοι περισσότεροι. Που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών? Γιατί δεν ακολουθεί? Τα αιτήματα τα βρίσκει δίκαια. Μήπως δεν αναγνωρίζει τους αυτόκλητους «εκπροσώπους» του?

Και αλλά πολλά μπορούμε να αναφέρουμε, και τελειωμό να μην έχει αυτή η παρέμβαση.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι θα δεχτώ επιθέσεις από όλες τις πλευρές. Και εκ δεξιών και εξ ευωνύμων . Δεν λέω και εξ αριστερών, γιατί η «πρώτη φορά αριστερά» πολύ φοβάμαι μην είναι και η τελευταία, έτσι που τα κάνατε σύντροφοι.

Γνωρίζω επίσης πολύ καλά , ότι οι επιθέσεις θα στηρίζονται σε χαρακτηρισμούς και αφορισμούς και όχι σε επιχειρήματα. Μπορεί να κάνω λάθος. Σίγουρα δεν διεκδικώ το αλάθητο. Αλλά τα τυχόν λάθη στο σκεπτικό μου, δώστε τα να τα καταλάβω και να τα διορθώσω με λογικά επιχειρήματα και όχι με κραυγές και συνθήματα.

Τάσος Γ. Υψηλάντης

Φυσικός

Ιδιοκτήτης AGROFARMA