



Δεν ξέρουμε αν το έχετε αντιληφθεί, βασικά αν όχι υποθέτουμε ότι δε ζείτε στην Ελλάδα και δεν έχετε καμία επαφή με τον έξω κόσμο και τα Μέσα, αλλά σήμερα είναι η μεγάλη κλήρωση του Τζόκερ. Να σας πούμε την αλήθεια, δεν ξέρουμε αν τελικά θέλουμε ή όχι να βρεθεί ο μεγάλος νικητής, αλλά όσο να πεις, η φρενίτιδα αυτή που επικρατεί τις τελευταίες μέρες μας έχει κινήσει το ενδιαφέρον και μας έχει εξάψει την περιέργεια και την αγωνία: Ποιος θα κερδίσει τα 17.000.000 ευρώ; Μήπως θα είμαστε εμείς οι τυχεροί; Μήπως ο αυριανός πολυεκατομμυριούχος είναι ο εκνευριστικός γείτονας που βάζει στη διαπασών λαικά και δεν σας αφήνει να κλείσετε μάτι; Αλήθεια, έχετε σκεφτεί ποτέ-για πλάκα και μόνο-τι θα κάνατε αν κερδίζατε τόσα πολλά χρήματα; Εντάξει ίσως και όχι, αλλά επειδή θέλουμε να πιστεύουμε, ότι ο μεγάλος νικητής ίσως και να διαβάξει το θέμα αυτό, έχουμε κάποιες έξυπνες προτασούλες, έτσι για να μην προβληματίζεστε.

1. Αγορά νησιού: Κάθε πολυεκατομμυριούχος που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να έχει στην κατοχή του ένα νησί. Στην προκειμένη, και επειδή ελπίζουμε ο μεγάλος νικητής να αποδειχθεί γάτα, καλό θα ήταν να μην ξοδευτούν όλα για μία και μόνο αγορά. Για να γίνουμε πιο σαφείς: Μέχρι να επενδύσετε μέρος του ποσού, και να γίνετε ακόμα πιο πλούσιοι, μπορείτε να περιοριστείτε σε μία... ξέρα, η οποία θα διαθέτει μία ειδυλλιακή παραλία, χώρο για ένα εντυπωσιακό εξοχικό, μία ταβερνούλα, και μία ίσως εκκλησία, για να τελέσετε το γάμο σας αργότερα (είναι πολύ in). Το σημαντικό είναι το νησάκι σας να είναι είναι αρκετά κοντά στον πολιτισμό, γιατί θα είναι κρίμα από Ωνάσης να μετατραπείτε σε Tom Hanks στο Ναυαγό.

2. Το δείπνο των ονείρων σας: Ναι δεν εννοούμε ένα λουκούλειο γεύμα, τι μας

περάσατε, αλλά ένα γεύμα με τον αγαπημένο σας star ή τελοσπάντων με το απωθημένο της εφηβείας σας. Δεν μπορείτε να ξεχάσετε την παρουσία του Brad Pitt στο Fight Club; Εμείς σας λέμε ότι αν του δώσετε ένα σεβαστό ποσό και να του κεράσετε φυσικά και το φαγητό, όχι μόνο θα έρθει, αλλά θα φορέσει και το χαρακτηριστικό κόκκινο, και πενταβρώμικο δερμάτινο που φορούσε στην ταινία!

3. Στο Μονακό αδερφές μου: Οφείλετε στον εαυτό σας, και κατ' επέκταση στον κύκλο σας, να παρακολουθήσετε έστω και μία φορά το Grand Prix του Μονακό από τις θέσεις των επισήμων (προφανώς). Εκεί λοιπόν, αφού θα αδιαφορείτε πλήρως για τον αγώνα, θα κάνετε λίγο κους κους με τη φίλη σας, τη Charlotte Casiraghi, θα σνομπάρετε πλήρως τη Victoria Beckham που θα κάθεται παραδίπλα και θα θέλει οπωσδήποτε να γίνετε η νέα της μούσα ενώ παράλληλα θα παραδέχεστε ότι... πλήττετε αφόρητα!

4. Κάτι για τις μετακινήσεις: Σιγά που θα περιοριστείτε στους 4 τροχούς! Εντάξει καλά είναι και τα πολυτελή σπορ αμάξια, ξέρετε εκείνα τα πανάκριβα που γοητεύουν τους άντρες, αλλά επειδή ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, και δεν έχετε καιρό για χάσιμο, το καλύτερο θα ήταν να πάρετε ένα ελικόπτερο. Κίνηση δε θα βρείτε, πρόβλημα με το πάρκινγκ επουδενί και θα κάνετε και παντού εντυπωσιακή είσοδο! Το μόνο πρόβλημα είναι η διατήρηση του χτενίσματος λόγω έλικα, αλλά δουλεύουμε μια λύση και γι' αυτό!

5. Οι πλούσιοι διασκεδάζουν καλύτερα: Έχετε γενέθλια, πήρατε προαγωγή, βαριέστε και έτσι σας ήρθε, κάνετε ένα πάρτι! Πείτε μου τώρα, υπάρχει περίπτωση να κάνετε το πάρτι οπουδήποτε αλλού εκτός από τη Νέα Υόρκη; Θα κλείσετε ένα ολόκληρο εστιατόριο, μυθικών διαστάσεων, ή την έπαυλη κάποιου διάσημου κολλητού σας, γιατί σιγά μην λερώσετε τη δική σας. Θα τραγουδήσει και η Beyonce φυσικά, αφιλοκερδώς, γιατί της αρκεί και μόνο που θα σας γνωρίσει! Α, και κάποια στιγμή η Rihanna και η Miley Cyrus θα παίξουν ξύλο για το ποια θα βγάλει περισσότερες φωτογραφίες μαζί σας!

6. Η ώρα του catwalk: Τώρα μεταξύ μας: Και ποια γυναίκα δε ζηλεύει τα supermodels και ειδικά στις Εβδομάδες Μόδας, όπου όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους; Αφού λοιπόν θα έχετε φίλους όλους τους διάσημους σχεδιαστές, τους οποίους θα αγαπάτε και θα φοράτε εξίσου, θα μπορέσετε ωραιότατα να περπατήσετε κι εσείς στην ψαρέλα ως άλλη Cara Delevingne! Ναι, θα είστε εκείνη που θα βγει μαζί με το σχεδιαστή στο τέλος της επίδειξης. Ή όλα ή τίποτα λέμε!

7. Οι εκδόσεις στα πόδια σας: Και φυσικά, αφού θα έχετε κάνει όλα τα προηγούμενα,

και επειδή όλοι οι εκδότες θα είναι φίλοι σας, θα γίνετε και εξώφυλλο στο μεγαλύτερο σε κυκλοφορία περιοδικό της χώρας! Φυσικά οι φωτογραφίες σας θα είναι χωρίς photoshop, διότι δεν θα το έχετε ανάγκη!

8. Η ανάγκη που λέγαμε: Και ξέρετε γιατί δε θα το έχετε ανάγκη; Γιατί πολύ απλά θα έχετε άπειρο χρόνο και χρήματα, για να γυμνάξετε και να έχετε τουλάχιστον 3 personal trainers πάνω από το κεφάλι σας, 5 διατροφολόγους και άλλους τόσους αισθητικούς και image makers. Είναι μετά γιατί να χρειάζεστε το photoshop; Αφήστε δε που εσείς θα πλασάρετε και την ανθρώπινη, με κάποιες ατέλειες εικόνα σας, για να είστε πάντα δημοφιλής και αγαπητή.

9. Και αφού λύσαμε και όλα τ' άλλα: Ήρθε η ώρα να αποκτήσετε και τη δική σας κατοικία. Να βάλετε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σας βρε αδερφέ. Η λιτότητα και η διακριτικότητα δεν είναι χαρακτηριστικά σας, οπότε ο τόπος διαμονής σας, είτε θα θυμίζει ανάκτορο, είτε θα έχει μια μεγαλειώδη θέα που θα σου κόβει την ανάσα! Απλά πράγματα...

10. Και να μην ξεχάσουμε: Εννοείται ότι 2-3 φορές το χρόνο θα διοργανώνετε ένα φιλανθρωπικό γκαλά, όπου και θα πρέπει να ανέχεστε την έπαρση των πλούσιων καλεσμένων σας. Εσείς φυσικά θα είστε διαφορετική, γιατί κοπιάσατε για να γίνετε αυτό που είστε (!) και γιατί η ζωή στις φτωχογειτονιές όπου μεγαλώσατε, σας ωρίμασε και σας έκανε μαχητή!

Καλή τύχη σε όλους!

Πηγή: queen.gr